

Avenue

editie '95/'96

Amsterdam

inside out





Ze werken achter de schermen, in de schaduw van anderen of in het duister van de hoofdstedelijke nacht. Maar het resultaat van hun arbeid is merkbaar, te zien, te bezoeken of zelfs te koop.

Fotografie Ruud Binnenkamp
Interviews Willemijn Bos
Visagie Marje Gehéniou

Huub Bongers (33) officieus leider van De Graansilo

“Wij zijn de hervormers van ‘s lands economie”

Achter het Centraal Station spuugt een neger me in m'n gezicht, wegens gebruik fietsbel. Soms stinkt Amsterdam. Maar het IJ ruikt nog altijd lekker. Aan dat IJ: een voormalige graansilo, in maat niet onderdoend voor het paleis op de Dam, en voor Huub Bongers inmiddels het tiende pand dat hij samen met vrienden en vriendinnen heeft gekraakt en ging legaliseren.

Volgens hem zijn er hier geen bazen, toch word ik eenduidig naar hem verwezen als ik vraag naar de man achter deze woongemeenschap van 52 krakers en hangout van menig Amsterdammer.

Het woord 'samen' valt veel. "Samen werken, samen scheppend bezig zijn, ieder in z'n eigen discipline. Elkaar raad vragen. Door samen te zijn heeft het individu meer succes. De energie die zo'n enorme achterban geeft is als het Negende Wereldwonder. Wethouders, burgemeesters, ministers die hier komen worden er stil van. Wij zijn niet met geld of macht bezig, maar met het leven. In het hier en nu, met een helder bewustzijn: Silo-sofie. Privé, werk, ratio, emotio zijn met elkaar verbonden. Dat maakt een collectief, een groeps karma. Daarnaast heeft ieder natuurlijk een individueel karma, en dan is er nog het Silo-karma. Kijk, de regering probeert op allerlei manieren de werkloosheid te bestrijden, baantjes te creëren. Maar hier ligt genoeg werk, iedereen creëert hier z'n eigen werk. Wij zijn de hervormers van 's lands economie.

Ik leef heel sober, luxe zegt me niets. We hebben hier een restaurant, café, bierbrouwerij, galerie, theaterzaal, filmzaal, ateliers, muziekruimtes, smederij, fietsenwerkplaats, bakkerij, rollerskate-baan, kippen, ganzen, een ecologische winkel. Je kunt hier voor f 200,- per maand leven. Als je niet wilt, hoef je niet van de dijk af.

Graan is de basis van voedsel, op dat gegeven gaan wij verder: mensen voeden, ze datgene geven wat ze nodig hebben, iets van zichzelf, het Silo-gevoel. We creëren hier oprechte levensproducten. Gelukzaligheid voor God en Vaderland. En Jezelf, want het individu is net zo koninklijk als het Koninklijk Huis. Toch?"

De Graansilo, Westerdoksdijk 51, tel. 6202174

Eindelijk te zien